

Rondwandeling HEEREN VAN AMPSEN 6,5 km

Hier verkrijgbaar.

Start en finish:

B R A S S E R I E

De Mölle



2



3



6



5



4



9



7



8



Rondwandeling “Heeren van Ampsen” 6,5 km / 1.30 uur

U verlaat Brasserie De Mölle en loopt linksaf naar de kruising. **1)** Hier gaat u linksaf en betreedt het Landgoed Ampsen. Volgt het pad links. Steek een breed pad over en na een kleine slinger door een dennenbos, komt u bij een grote kruising met een bankje. Hier gaat u linksaf. Deze statige laan heet de Langeresdijk en was vroeger de hoofdweg van Ampsen naar Markelo. De weg liep door de woeste gronden bestaande uit heide, en natte broeklanden. Na een weiland aan de rechterzijde gaat u rechtsaf. Op de volgende kruising gaat u linksaf. **2)** Op het heideveld aan uw linkerhand groeit gagel, een geneeskrachtige heester. Deze gagel werd vroeger o.a. gebruikt om bier te “hoppen”. Gagel van dit heideveld is ook gebruikt in het streekbier “Heeren van Ampsen”. In dit streekbier is tevens biologische spelt verwerkt die geteeld en geoogst is op de akkers voor het kasteel Ampsen. De weg maakt een haakse bocht, en op de volgende kruising, voor een dubbel heideveld gaat u linksaf. Deze weg volgt u ongeveer 300 meter om na een ruwe aanplant rechtsaf te slaan. Dit pad komt uit op “De rondte” hier gaat u 2 maal rechts. **3)** Dit ronde pad is duidelijk zichtbaar op de kaart als een rondje en diende meerdere doelen. Als eerst was het ter verfraaiing van het parklandschap en een plek waar de Heeren van Ampsen met hun rijtuig konden omkeren, maar het was vooral belangrijk voor de bosbouw. De met lange boomstammen beladen “Malle Jan”, getrokken door een paard, kon gebruikmakend van het ronde pad van richting veranderen. Op de volgende kruising gaat u linksaf. Voor een weiland gaat u rechtsaf een zandweg in. Steek de eerstvolgende kruising over, u loopt tussen statige beuken door, en voor een akker, bij een bankje, gaat u rechtsaf. Dit pad heet “Het pad naar Siberië”, in de volksmond het Siberiëpad. **4)** De naamgever van dit pad was J.A.C van Nagell die Heer van Ampsen was in het begin van de 19^e eeuw. Als jonge man was hij verbonden aan het hof van de prins van Oranje, de latere koning Willem II. Samen met de Prins reisde hij in 1815 af naar St Peterburg om daar de toekomstige bruid van de prins, Anna Palowna, te halen. J.A.C. was als kamerheer van de prins aan deze reis verbonden. De reis per koets duurde 14 etmalen en wordt beschreven als zeer avontuurlijk. Weer terug op het landgoed stond de jonge Heer van Ampsen op dit pad een staarde naar de woeste gronden in de verte en sprak: “Dit lijkt wel het pad naar Siberië”. Volg dit pad, dat het landgoed in haar middenas doorsnijdt, tot na een betonnen bruggetje. Hier gaat u linksaf. Onder het bruggetje loop de watertoevoer van de kasteel gracht. Dit water wordt via een slim slotenstelsel van achter uit de broeklanden naar de voorzijde van het landgoed getransporteerd. Volg de grote laan in de richting van het kasteel (in de verte). U loopt nu door het centrale parklandschap en ziet af en toe een exotische boomsoort. Het pad gaat over in een brede beukenlaan. **5)** Het eerste deel heet “de kathedraal”. De hoge beuken aan weerszijden vormen samen de vorm van een kathedraal waarbij het zonlicht door de verschillende bladkleuringen doen denken aan de hoge glas in loodramen van een gotische kerk. Op een kruising bij een bankje gaat u linksaf om direct weer rechtsaf het pad de rododendrons in te gaan. Dit pad kronkelt richting het kasteel door het kasteelpark. Links herkent u een veelal droogstaande meanderende waterloop als onderdeel van het park. Het pad dat u volgt brengt u op een zandheuvel met statige beukenbomen. **6)** Dit is de voormalige ijskelder. In de winter werden brokken ijs uit het aanliggende water gezaagd en opgeslagen in een koepelvormige kelder. De blokken ijs werden gebruik voor koeling van verse producten in de kelders van het kasteel. De stenen van de ijskelder zijn verdwenen en de koepel is gevuld met zand en daardoor wat ingezakt. U volgt het pad en komt op de Laan Ampsen (asfalt) hier gaat u rechtsaf voor het kasteel langs. Voor en op het kasteel ziet u allerlei wapens en schilden die terugvoeren naar de diverse families die de scepter op Ampsen hebben gevoerd. **7)** Het blauwe ankerkruis mag alleen gevoerd worden door de Heer van Ampsen, en komt zodoende voor op de verschillende wapens. De kleuren van Ampsen zijn blauw en wit en komen o.a. terug in de luiken van de boerderijen en ambtswoningen. U volgt de laan en passeert het oude sluisje dat de toevoer is van het water voor de gracht. De pilaren zijn blauw / wit in de kleuren van Ampsen. Rechts passeert u de bruin-houten tuinmanswoning en aan de linkerkant ziet u een heg met hekwerk dat toegang geeft naar het oude mausoleum (privé)Vlak voor het einde van het weiland rechts gaat u linksaf het sterrenbos in. U neemt de middelste van de drie schuin weglappende paden. **8)** Een sterrenbos werd vaak aangelegd ter verfraaiing van het park maar werd vooral gebruik als object voor de jacht. De Heeren gingen in het midden van de ster staan en konden daarvandaan alle wegen overzien en het opgedreven wild eenvoudig schieten. U probeert het centrum van het sterrenbos te vinden (waar 8 wegen bij elkaar komen) Daarvandaan kiest u de weg schuin rechts die uitkomt op in de hoek van het bos bij een parkeerplaats voor een klein boerderijtje, met de blauw -wit gestreepte luiken van het landgoed. U passeert dit huis aan de rechterzijde en loopt door tot bij een dubbele beukenhaag. **9)** Bij Hoeve Coeverden gaat u linksaf door deze dubbele beukenhaag. De huidige hoeve is gebouwd in 1874 en vernoemd naar Anna Henriette van Coeverden die in de tweede helft van de 17^e eeuw als echtgenote van Johan Herman van Nagell het landgoed beheerde. De hoeve is gebouwd op het voormalige erf Sparreman, en lag bij de bouw op een zandheuvel midden tussen heidevelden. De voordeur, met daarboven de naam, heeft een rechtstreekse zichtlijn met de toren van het kasteel. De meeste hoeves op het landgoed hebben een naam meegekregen van een familie of een pachter. U volgt het pad met een kleine slinger in de richting van Brasserie de Mölle (wit bordje) tot u in Exel weer het bos uit komt. Bij de brasserie kunt u genieten van een heerlijke kop koffie, van een lunch of een diner, of gewoon wat na borrelen met een glas Heeren van Ampsen.